

רפאל ניר*

אוצר המילים העברי ומקומו בהוראת הלשון העברית**

1. מקומו של אוצר המילים לימודי שפות

מאז שנות החמישים המאוחרות, במשך כמה עשר שנים, היה לאוצר המילים מעמד נחות בתחום של הוראת לשונות זרות. בשנות החמישים והשישים שלטה בתחום זה הגישה הקרויה "אודי-LINGUALITY", שגרסה כי יש להציג במקודם הלימוד את מבני הלשון, את הדקדוק שלה. גירסה זו קיבלה תימוכין גם ממשנתו של נעם חומסקי. על-פי תורתו של חומסקי, רושך הילד את המבנים התחביריים של לשונו-האם שלו כבר בשנות חייו הראשונות, ובמהלך חייו הוא הולך ומרחיב את אוצר המילים שלו. כאשר הוא לומד את המקצוע "דקדוק" בבית-הספר, אין הוא רושך למעשה את המבנים של לשונו, אלא מוציאיד בידע על המבנים הללו. לשון אחר: העיסוק בדקדוק של לשונו-האם בבית-הספר הוא לימוד מטא-לשוני, לימוד על הלשון ולא לימוד של השימוש בלשון. בשנות חייו, מעיר האדם את לשונו לאו דווקא באמצעות רכישת של מבני לשון נוספים, אלא באמצעות הרחבת אוצר המילים והביוטויים העומד לרשותו.

* הפרופ' רפאל ניר הוא חבר בסגל החוג לקומוניקציה באוניברסיטה העברית בירושלים, והוא ראש החוג לשון עברית במכילא לחינוך ע"ש דוד ילין.

** ראוון סיון זיל הקדים את כל מריצי זמנו לשני מחוממים שאהב: יעקב אחר ההתחדשות של העברית בימיינו, בעיקר בתחום אוצר המילים, והוראת העברית לילדים ולפרחי הראה. בתקופה מסוימת בחו"ל, שבה שהה באנגליה, עסק גם בהוראת העברית ליהודי התפוצות. בעבודת הדוקטור שלו חקר חידושים בתחום הפועל העברי. רבים מפרסומיו עוסקים בסיפוריהן של מילים: מי חדש אותן, באילו נסיבות נוצרו וכייז נקבעו בשימוש. מאמר זה מוקדש לתהום שהייתה קרובה לבבו של ראוון - מעמדו של אוצר המילים העברי במבנה הלשוני. המאמר עוסק בשאלות שונות הנוגעות להקניתו אוצר המילים לומדי עברית, הן כלשון-אם והן כלשון נוספת. הוא מבוסס, בין השאר, על נסיוונו של המחבר בהדרcht מורים לעברית באוניברסיטאות שבחו"ל ובבתי-הספר היהודיים שבתפוצות.

הייתה קצרה, כי במהירה פרש לפנסיה. אותה פנסיה, שלרבים היא סוף הקריירה, ואילו לו הייתה התחלת חדשה ומגוון לפעילות נמרצת ומתחדשת וליצירה בתלי פסקת. אז כתוב רבים מספרו על לשון נcona, על תולדות תחיית הלשון וכיוצה באלה, וגם מילא את העיתונות לשוגה במאמרים ובمقالات שהאריו את עיני הקורא, והיה פעיל מאוד באקדמיה ללשון העברית.

חיבוריו הם מאלפים ומרתקים כאחד, וקריאת אחדים מהם היא כקריאת רomen.

באוטן שנות פנסיה גילתה אהבתו החדשת, הלווא היא הקהילה המסורתית-משפחתיית לבית-הכרם ולסביותיה, המקיימת תפילות שבתות וחגים ועוד פעילות. ראוון היה חבר בקהילה, כמעט מאז נסודה בשנות השמונים המוקדמות, והקדיש לה זמןנו ומרציו בלי הגבלה. הוא היה שנים רבות יושב ראש הקהילה, דאג לכל הפרטים הקטנים ואף מילא בה כמעט את כל התפקידים האפשריים: הוא קרא בתורה, עבר לפני התיבה וכן הלאה. את המינויים הללו למד ורכש בהיותו חבר בקהילה, בגיל שמאל שבעים.

ראובן אהב את החיים וידע ליהנות מכל דבר. אהב לשיר, אהב להתבدق, ואהב גם כובד ראש. על מכתבו בהר המנוחות חוק הפסוק: "מי האיש החוץ חיים, אהוב ימים לראות טוב" (תהלים לד, ג). לא רבים הם אלה שפסוק זה קולע אליהם כמו אלו.

ראובן אהב את משפחתו הקרובה ואף זכה לאשת חיל, היא דורין, שאנו מאהלים לה אריכות ימים בבריאות טובה ונחת מן הבית, אסתה, שכל אב ואם היו מתברכים בה. משפחתו זו שאב כוח, עידוד ושםחה שליו אותו עד סוף ימיו.

שבט סילמן המפואר ממשיך, ועוד יוסיף להניב פירות הילולים.

כלנו מתגעגעים לראוון, למואר פניו ולדבר חכמה מפוי.

השפה האנגלית לדוברי עברית בישראל נחשב ללימוד של "שפה זרה", ואילו רכישת אותה שפה על-ידי דוברי ספרדית שהיגרו לאלה"ב היא דוגמה ללימוד של "שפה שנייה". ביסוד ההבחנות הללו טמונה הנחה, שלכל ציבור של לומדים מטרות וצרכים שלו, ויש להתאים לו את תכנית הלימודים, את חומר הלימוד ואת דרכי ההוראה.

עליתה של הגישה התקשורתי-פונקציונלית השפיעה גם על שינוי בולט בתיאיותם למעמדו של אוצר המילים בהוראת שפות. בהקשר זה יש להצביע על כך כי בלשנים ופסיכולוגים העוסקים בשאלות של רכישת שפה מצאו, שאין להצביע על אנלוגיה מלאה בין רכישה של שפה ראשונה לרכישה של שפה נוספת. בדרך כלל אדם רוכש שפה שנייה לאחר שהוא שולט כבר בשפתה האם שלו; מכאן שיש להביא בחשבון שכבר רכש שפה אחת, ומן הסטם יש לכך השפעה על רכישה של שפה נוספת. למרות חשיבותם של המבנים הדקדוקיים בלשון החדשיה, הרי שלא רכישה של אוצר מילים בסיסי בשלב ראשון יקשה על הלומד לתקשר בשפת העיר. הניסיון מלמד כי בשיחה יום-יוםית, מעצבים תכניות הלימודים לא הסתפקו עוד בהגדרת המטרות באמצעות ניסוחים סטרוקטורליים, היינו באמצעות פירוט המבנים הדקדוקיים שיש להקנות לתלמידים בכל אחד משלביו הלימוד, כפי שהיא מקובל בעבר. מעתה הוגדרו מטרות הלימוד באמצעות ציון היעדים והמשימות שהלומד יהיה מסוגל לבצע באמצעות השפה שהוא לומד, תוך התיחסות לכל אחד מן המשוררים: הבנה (בער-פה ובכתב) והבעה (בער-פה ובכתב). תכניות הלימודים וספרי הלימוד נערכו בהתאם לתפיסה הזאת, והנושאים שנכללו בהם נלקחו - עד כמה שהדבר ניתן - מן המיציאות של תלמידים מצויים בה. שיקול מרכזי בהרכבת תכניות הלימודים היה: לשם מה התלמידים לומדים את השפה? מה הם מתעדים "לבצע" באמצעות הכלים הלשוניים שהם לומדים?

זאת ועוד. ממצאים של מחקרים שונים הציבו על כך שלימוד יעיל כורך בשימוש התקשורתי בשפה הנלמדת כבר משלביה הראשוניים. שימוש כזה מותנה, כמובן, ברכישת תשתיית מילונית מסוימת, שהרי המילה היא הבסיס לכל תקשורת מילולית. נקל להיווכח כי בשיחה רגילה (להבדיל מדיוון פורמלי), מבעים רבים עשויים לכלול מילה אחת בלבד (למשל תשובה לשאלות), והם מקבלים את משמעותם המלאה/non-man הקשר המילולי והן מן ההקשר הנטיבתי, הפרגמטי. לעיתים מסייעים לתהיליך התקשורתי גם קולות ותנועות גוף, ככלומר סימנים לא-מילוליים (או - כפי שהם מכונים לפעמים "סימנים פארא-מילוליים"). במקרים כאלה ניתן להפיק משמעותות מן המבעים, גם אם ידיעת הדקדוק של הלומד אינה מבוססת עдин.

תומכי הגישה האודיו-LINGUALIT הבהירו עיקרונות מרכזית לשונ-האם ללימוד של לשון נוספת: הם גרשו כי תחילתה יש להקנות את הבסיס הדקדוקי-תחבירי של השפה, ואחר-כך ירכוש התלמיד את אוצר המילים בכוחות עצמוו, או בסיווע של מורים ושל חומר לימודי. אחת התוצאות של הגישה התבטה בחיבור ספרי לימוד למתחומים המתרכזים בעיקר באימוני הגייה, בנטיה של פעלים ושמות ובנייה מושפטים - לעיתים ללא קשר סמנטי ביןיהם ובלא משמעות של ממש. הדגש הושם באימון ובשינון, ואילו המישור המילוני-סמנטי נחשב לטפל, לבעל חשיבות משנה. לימוד של אוצר המילים נראה קל יחסית; ההנחה הייתה, שכאשר הלומד שולט בכלים הבסיסיים, היוו בתבניות הדקדוקיות, יוכל לעליו למלא אותם ב"תוכן", ככלומר במילאים המותאמות לצרכיו.

החל בשנות השבעים חל שינוי בולט בגין הוראת לשונות, הן לגבי לשונ-האם והן לגבי שפות זרות. את מקומה של הגישה האודיו-LINGUALIT בלמידה שפות תפסה הגישה התקשורתי-פונקציונלית. מעצבים תכניות הלימודים לא הסתפקו עוד בהגדרת המטרות באמצעות ניסוחים סטרוקטורליים, היינו באמצעות פירוט המבנים הדקדוקיים שיש להקנות לתלמידים בכל אחד משלביו הלימוד, כפי שהיא מקובל בעבר. מעתה הוגדרו מטרות הלימוד באמצעות ציון היעדים והמשימות שהלומד יהיה מסוגל לבצע באמצעות השפה שהוא לומד, תוך התיחסות לכל אחד מן המשוררים: הבנה (בער-פה ובכתב) והבעה (בער-פה ובכתב). תכניות הלימודים וספרי הלימוד נערכו בהתאם לתפיסה הזאת, והנושאים שנכללו בהם נלקחו - עד כמה שהדבר ניתן - מן המיציאות של תלמידים מצויים בה. שיקול מרכזי בהרכבת תכניות הלימודים היה: לשם מה התלמידים לומדים את השפה? מה הם מתעדים "לבצע" באמצעות הכלים הלשוניים שהם לומדים?

כך נוצרה, למשל, הבחנה בין סוגים שונים של לומדי שפה נוספת, תוך התייחסות לשאלת האם הם זוקקים לשפה החדשה כדי לתקוף כאזרחים פעילים בסביבה שם חיים בה (לקראת שלטים ומודעות), לקרוא עיתונים בשפתה העיקרית היא לחדר אל תרבותם ברדיות ובטלוויזיה), או שמא כוונתם העיקרית היא לחדר אל תרבותם של דוברי השפה ולהבין את מסורתם. כך גם נוצרה הבחנה בין לימוד של שפה שנייה (בסביבה הדוברת בלשון-העיר) לבין לימוד של שפה זרה (כאשר השפה נלמדת כדי לשמש לתקשורת יום-יוםית). מכאן שלימוד

2. למידה מתוך ההקשר

מקובלת הנחה, שambilim מקבלות את משמעותם המדויקת מתוך ההקשר שהן מושבצות בו. כאן ראוי להתעכ卜 על הבורת המושג "הקשר". מקובל להבחין בין שני סוגי שום של הקשר: הקשר המילולי, המתיחס לרצף הלשוני (הטקסטואלי) שהמילה מושבצת בו, והקשר הנסיבתי (הפרוגטמי), המורכב מגורמים סביבתיים הקובעים את אופיה של התקשרות. גורמים אלה כוללים את מטרת התקשרות, הזמן, המקום, המean, עורך התקשרות (דיבור או כתיבה), סוג התקשרות (תקשרות בין-אישית או תקשורת המוניות) ורמת הפורמליות שלה.

בדרכ כל אדם נתקל במילה כאשר היא "מהוקשת", כלומר מושבצת בתוך טקסט כלשהו (חוץ מהמקרים שבהם הוא נתקל במילה תוך כדי שימוש או בראשית מילים). הוא גם משתמש במילים בתוך רצף לשוני, בערך הדיבור או בערך הכתיבה. האם יש להסיק מכך שהדרך הטובה ביותר ללמידה חדשה היא לעמוד על תפוקה הسانטי והתחבירי בתחום הקשר מזՃן? נבדוק שאלה זו. מקובלת הנחה שככל הקשר מצויימוש כלשהו של "המשמעות הערטילאית" של המילה, ולפיכך אפשרטעון כי לאחר שימושו המילה מתמשכת בתחום הקשר ספציפי, מן הרואים גם לרכוש אותה מתוך הטקסט. אולם למעשה העניין מורכב יותר. אפשרטעון, מצד שני, כי דזוקא משומש בהקשר ספציפי מצוי יימוש בלבד מחד הפטנטיאלי הסמנטי של המילה, שטעם ללמידה את המשמעות המילונית, הבסיסית של המילה דזוקא מחוץ להקשר, ככלומר מן המילון או באמצעות הסבר של המורה. בדרך זו - כך ניתן לנמק - יכול הלומד להשתמש במשמעות "הגרעינית" (המילונית) של המילה כדי להפיק ממנה את המובנים השונים, או את גוני המשמעות, שהקשרים הספציפיים מעניקים לה. בעניין זה יש חשיבות מיוחדת לחינוך הלשוני, להקניית אסטרטגיות להפקת משמעות של מילים, שהמורה מעניק לתלמידיו.

מן ראוי להציג כי "ירכישת מילה" על משמעותה המלאה היא תהליך רב-שלבי וממושך, הן בלשון-האם והן בלשון נוספת. היתקלות חד-פעמית במילה בתחום הקשר ספציפי אין די בה, בדרך כלל, כדי להפנות את מלאה המטען הסמנטי שלה. מילים רבות זוכות למילונים סמנטיים שונים בהקשרים שונים (ואין הכוונה דזוקא למילים פוליסמיות, רב-משמעות). רק היתקלות חוזרת בהן בהקשרים מגוונים

עשוויה להעניק לומד את התמונה הסמנטית השלמה, וכך יש חשיבות ללמידה את המילה מתוך הקשרים רבים. עם זאת ראוי להציג, כי הצד הלימוד של מילים מתוך הקשר (או הקשרים) יש ערך גם לשימוש במילון. ההגדירה המילונית מספקת למשמע את המשמעות הרגענית-הפרוטוטיפית של המילה או של הביתוי. במהלך הלימוד רוכש הלומד לעצמו את המינמות להפיק מן המילון את המידע הסמנטי הבסיסי כדי להשתמש בו - אחרת - להבנת התקוד של המילה בהקשרים ספציפיים שונים, וכך לשcz' איתה במילים שהוא יוצר.

שאלה מעניינת הקשורה גם היא בלמידה של אוצר המילים היא: האם אפשר להבין את המשמעות הכלולת של טקסט גם אם כמה מן המילים שבו אין מוכנות לקורא? אין זו שאלה מופשטת: בסיטואציה תקשורתית אונטנית קורה לפעמים שאין המאזין או הקורא מבין מילה זו או אחרת, אם משומש אין היא מוכרת לו בצורתה ואם משומש שהמשמעות שלה בהקשר אינו ברור לו. הניסיון מלמד, כי אין הדבר מונע בהכרח מיכולת השדר לעמוד על המשמעות הכלולת של הטקסט. במקרים אחרות: הבנה של הטקסט אינה מחייבת בכל מקרה להבין את משמעותה של כל מילה הנכללת בו. לעומת זאת השЛОשות על לימוד אוצר המילים: לעיתים אפשר להסתפק בהבנה כללית של הטקסט, גם אם לא הובנו בו כל המילים. זה מחייב כמובן, אם ההבנה הכלולת יוצרת בתלמידים תחושה של התקדמות והצלחה.

חשוב להציג שיש מקום לקריאה אקסטנסיוית, שבה מושם הדגש על ההבנה הכלולנית, לצד הקריאה המדוקדקת, שבה מצפים מן הקורא להכיר ולהבין כל אחת מן המילים. קיימים, כמובן, סוגים שונים של קריאה וסוגות (זיאנרים) שונות של טקסטים. אין חולקים על כך שבקריאה ספרותית יש משקל סגוליל לכל מילה, בעיקר בשירה, ואילו כאשר מדובר בקריאה אקסטנסיוית של כרז פוליטי, למשל, או של כתבה בעיתון יומי, תיתכן הקריאה כללית של התוכן גם ללא הכרה של כל אחת מן המילים. אולם הניסיון מלמד, שקשה לשכנוע תלמידים הולמים שפה נוספת שהם מוכרת, וכי אין צורך להסביר להם כל נתקלים בה ושם במילה לא מוכרת, וכי אין צורך להסביר להם מילה שבקשר. יש להציג על כך שם הרבה מmorphים הלשון תופסים "המבנה" של טקסט כמשמעותה בהבנה של כל מילה המרכיב אותה.

נחוור לנושא של דרכי למידת מילים מתוך ההקשר. נושא זה זכה, כאמור, לתשומת לב מרובה יחסית בעשור האחרון. אפשר למנות מספר

אולם בnihosh המשמעות של מילה לא מוכרת אין הקורא או המאזין מסתמן רק על רמזים המופקים מן ההקשר, המילולי או הניסיבתי, אלא גם על נתוניים הקשורים לבניה המילאה, לצורתה. היסודות הבנניים בשפה העברית כוללים שורשים, תבניות (בניין או משקל), מושפויות (תחילותות, סופיות ותוכיות) ובסיסים (מילים שלמות). פעמים מסויע זיהוי השורש להבנת המילאה, או לפחות למצאת "הכיוון" שבו יש לחשף את המובנה. ההסתמוכות על מבנה המילה אופיינית במיוחד לשון העברית, שבה הדרך העיקרית ליצירת מילים היא באמצעות יציקת שורש אל תוך תבנית של משקל או של בניין. הצלחת הניחוש בכיוון זה מעוצבת במידה השקיפות המורפולוגית של המילה.

שיעור השקיפות המורפולוגית של מילה נמדד במידה שבה יש לבניה המילה כדי לרמז על משמעותה. ניטול, למשל, את המילה (החדשה יחסית) *טסמן*. אדם בעל ידע בסיסי בעברית, הנתקל במילה זו לראשונה, יקשר אותה, מן הסתם, למילה *סימן*. הוא יניח, קרוב לוודאי, שמדובר בסוג מסוים של סימן, וכך ללחילט באיזה סימן מדובר, יוכל להיעזר בהקשר. במקורה שלפנינו - הוא ייוכח שהקטע מדווקה, בענייני בריאות ורפואה, ויסיק מכך שתסמן פירושו "סימפטום" (מתוך הנהה שהמושג עצמו מוכר לו). יתכן גם שהמילה *טסמן*, שמשמעותה "סינדרום" מוכרת לו, והדבר יחזק את השערתו. בדוגמה זו הניחוש הוא אפוא דו-יכירוני: "*טסמן*" - כאן נוצר השומע או הקורא בצורתה של המילה ובקבורתה למלים אחרות מוכרות; "*טסמן*" -

כאן הוא מסטייע ברצף המילולי-טקסטואלי, ככלומר בהקשר שהמילה משובצת בו. היתקלויות חזורות במילה בהקשרים שונים עשוית להשלים את התמונה, עד כדי הפנתה המילאה על משמעותה והכללהה באוצר המילים של הלומד. כאשר ייחוש שהמילה הופנהה ההלכה, ינסה גם להשתמש בה בהבעתו, ככלומר עבריר אותה מאוצר המילים הקולטני לאוצר המילים היוצרים.

בשנים האחרונות מסתמן נטייה בין חוקר הבלשות השימושית "לgeomל" לתלמידי שפות מן השימוש המופרז במילון. נטייה זו מושפעת מן ההנחה שהלימוד היעיל ביותר הוא מתוך טקסטים קומוניקטיביים אוטנטניים, וכאשר נתקל אדם לפחותים בשפהו במלאה לא מוכרת, גם בשפטו הטבעית, הוא ינסה להתחקות אחר משמעותה באמצעות ההקשר המילולי והקשר הניסיבתי. אולם נחרז ונDIGISH, כי אין לדוחק לצד את השימוש במילון, הצד הפעלת אסטרטגיות של ניחוש. המילון, כפי

אסטרטגיות להפקה של משמעותות מן ההקשר. אסטרטגיות אלה כוללות - בין השאר - הסתמכות על המבנה התחבירי של המשפט: כך ניתן לקבוע לאיזה מחלקי הדיון משתיכת המילאה, ואם שם עצם מסוים מתפרק במשפט כעשה-הפעולה או כמקבל-הפעולה (כאgent או object), כמתואר או כמתואר (בצירופי סמיות - ססמאט או כנסמק). רמזים אלה הם סינטקטיים, אולם בצדדים מצויים גם רמזים סmotekטיים. המתיחסים למשמעות של מילים "שכנות" שברצף. לדוגמה: אם נתקל הלומד בשם העצם צוער במשפט "המפקד ציין לשבח את הצוער", הוא מסיק שמדובר באדם המשרת בכוחות הביטחון (בצבא או במשטרה). על-פי המבנה התחבירי (מיוקמה של המילה לאחר מילת היחס) הוא יודע שמדובר בשם עצם המתפרק כמקבל הפעולה (מאחר שהמילה מוצבת לאחר המילתית את). אולם כדי להבין את השמעות המדויקת של המילה ("קידט"), עליו להסתמך על רמזים סmotekטיים, ולעתים גם לעין במילון, או לפנות לאדם השולט בשפה. בטקסטים כתובים עשוי הקורא להסתיע גם באירועים ובתמונות, בהערות שלילים ובהערות שבסוגרים. אשר להקשר הפרגמטי, ניתן להניח כי ככל שהנושא מוכר יותר למאזין או לקורא ככל מר - בראשותו מידע-רקע רחב יותר), קל לו יותר להתמודד עם מילים לא מוכרות.

3. **השקיפות מורפולוגית-סמנוטית**

העמידה על משמעותות של מילה לא מוכרת מתוך ההקשר היא بغداد נטיה טבעית של כל קורא או מאזין. הפקת המשמעות מתבタאת באסטרטגיות של "ניחוש אינטלקטואלי". ניחוש כזה הוא לגיטימי ורצוי, והוא מסתאים במרקם רבים בהצלחה. הסיבה לכך נועוצה בתוכנה טיפוסית למבאים לשוניים - הם מצטינים במידה זו או אחרת של עדפות. תכוונה זו מציינת "יעודך" של סימני לשון בטקסט, מעבר לצורך המינימלי החדש כדי להעביר מסר מסוים. תופעה זו, הטיפוסית לכל לשון טבעי, מאפשרת לנו להבין מבאים, גם אם משובצות בהם מילים בלתי מוכרות (בשיעור מוגבל, כמובן). הבנה כזו כרוכה בכך שהنمאנן נוקט אסטרטגיות מתאימות של ניחוש המשמעות. בהפעלת האסטרטגיות הללו, נוצר המאזין או הקורא, כפי שראינו, ברמזים שונים הטעונים ברכף המילול: רמזים סינטקטיים (תחביריים) ורמזים סmotekטיים. סוג שלישי של רמזים טמוני, כאמור, במקרים הקשורים לנסיבה שבה מתבצעת התקשרות, ככלומר בהקשר הניסיבתי.

וספרי הבלתי נוט אבן מרבים להפוך לשאלה זו. לנושא הדין שלנו חשובה העובדה, כי למיללים רבות יש יותר משמעות מילונית אחת. מיללים כאלה מוגדרות פולסמיות. כאשר מדובר על "רכישת מילה" עלי-ידי הלומד, הכוונה הן לצורתה של המילה והן לתוכנה. הכרה של מילה וצירופה לאוצר המילים של הלומד מוגבלת בשלבים הראשונים של הלימוד ליחידה מילונית אחת, ובמקביל - למשמעות אחת. במרבית המקרים נלמדת תקופה המשמעות השכיחה יותר של המילה, ורק בשלבים מתקדמים יותר של הלימוד נלמדים משמעויות נוספות, אם יש כאלה. כך, למשל, למידה של המילה העברית דז'ת תटבטא בשלב הראשון ביחסו של המשמעות "אחיה האב" או "אחיה האם" למילה, ורק בשלב מתקדם יותר למד התלמיד את המשמעות המקראית (שאינה מקובלת עוד בימינו) - אהוב ("דודי לי ואני לו"). התפיסה המקבילה של המושג "מילה" תגורס שלפנינו "מילה" אחת בעלת שני משמעיים שונים.

אשר לדרכ ההוראה של מיללים פולטמיות - חשוב להציג כי השיקול הפסיכו-LINGUISTI מחייב ללמד כל משמעו בנפרד. ממצאים שונים מצביעים על כך כי קל יותר ללמידה "חביבה" של מילה-צורה ומילה-משמעות בהזדמנויות אחרות. עירקון זה מתאים גם לגישה המצדדת בלמידה מיללים מתוך ההקשר, שכן בהקשר מסוים יכולה להיות למילה משמעות אחת בלבד (אלא אם כן מדובר ב"מבוק מותחן", דוד-משמעות, כגון נסח של סיסמת פרטומוט). את הצגת האופי הPOLITICAL של המילה, שיהיה מעין סיקום של מעמדה הסמנטי, יש לדוחות לשלב אחר.

בעיה מתודית אחרת, הקשורה להוראת אוצר המילים, היא אם למד "שדה סמנטי" שלם (או קטע ממנו) באותו שיעור, או שמא עדין להסתפק בהקנית פריט אחד, ולמד את הפריטים האחרים לכשנitätקל בהם בתוך ההקשר. מחקרים פסיכולוגיים ניטן לומוד, כי לימוד פרדיגמות של מילים בבת אחת, כגון רשיימה של צבעים או של בגדים, אינו יעיל בדרך כלל, משום שיש בו הכבדה על הזיכרון. במקורה כזה עליול הלומד לבבל בין המושגים השונים, וגם אם יזכור את צורת המילים, הוא עשוי להתתקשות בהבחנה הסמנטית ביןין. עניין זה רצוי אפוא לנוכח הדרך למידה של מילים פוליטמיות: משמעויות שונות של אותה מילה יילמדו בהזמנויות שונות. עם זאת יש טעם להציג בשלב מתקדם קבוצת מילים שלמה, השיקכת לאוטו שדה סמנטי, לשם ארגון המידע הקיים, לאחר שהמילים נלמדו

שראיינו, בא לספק לمعايין בו את המשמעות הגרעינית, הפרווטיפית, של המילה. לעיתים הוא מספק לمعايין גם דוגמאות של הקשרים מצומצמים (MOVABOT), כדי להמחיש את השימוש במילה הלאה למעשה. לגבי הלומד, המילון עשוי לתורם לתהיליך הרכישה של המילה בהביאו מידע כוליני-גנרי. העיון במילון, לאחר ההתקלות הראשונה במילה בתוך הקשר מסוים, עשוי לשמש כמעין "תחנת ביניים" בדרך לרכישתה, ככלומר להפנמה של משמעותה הקולנית-המופשטת. אפשר לתאר את התהיליך הקוגניטיבי כך:

היקרות ראשונה (ניחוש) ---> משמעות מילונית פרוטוטיפית --->
היקורות נוספות (מיושנים סמנטיים שונים) ---> הפנה והכללה של
המשמעות.

כאשר העיון במילון נעשה לאחר מספר היתקלויות במילה החדשה, אפשר לראות בכך מעין סיום של תהליך אינדוקטיבי:

היקירותו שוניות (ניחוש); אישור או הרכה של השערות לגבי המשמעות) ---> משמעות מילונית, פרוטוטיפית ---> הפנה והכללה של המשמעות. לעיתים נ麝 תהליך הפנה באמצעות השימוש היוצרני במילה - בדיבור או בכתיבה. בשלב זה הפכה כבר המילה לחלק מאוצר המיליפ- הקולטני, והיא עשויה לשמש את הלומד גם בתפקיד יוצרני - בדיבור או בכתיבה. מן הראו להציג כי חלק ניכר מן המילים Learned אדים במהלך חייו נותרות לצמימות באוצר המילים הקולטני, ורק חלק קטן יחסית משמשות אותו בהבעתו. אין ספק שהשימוש במילה בדיבור או בכתיבה מותנה בהפנה קודמת של המילה, על גווניה הסמנטיים השונים, בתוך אוצר המילים הקולטני. שימוש יוצרני ללא הפנה כזו עלול לגרום אי-הילמות סמנטית או משלבית.

4. נרדפות ופולסמייה

עד כאן עסקנו בשאלות שונות הכרוכות ברכישת אוצר המילים. בשלב זה מן הראוי לעצור ולשאול: למה בעצם הכוונה כאשר מדובר ב"מילה"? האם הכוונה לဓורתה של המילה או למשמעות שהיא מייצגת? האם יש לראות בכל אחד מן המשמעים של המילה במילון "מילה" לעצמה? ומה לגבי צורות-נטיה שונות של בסיס מילוני (האם הוצאות מחשبة ומחשבות הן מילים שונות, או שמא יש לראותן כויריאציות שונות של אותה מילה?). והגדירה של המושג פשוטה,



לאחר שנתקל התלמיד במילים הללו בשלבים שונים של הלימוד, יש מקום להציג את "המשפחה" כולה לשם ארגון המידע המילוני וחיזוק הבחנות הסמנטיות בין המילים.

5. סיכום

מעמדו של אוצר המילים בהוראת הלשון העברית ראוי לעיין חזר, תוך התייחסות לגישות החדשות בהוראת שפות הרוחות כולם. ספק אם יש מקום לנתח את תכנית הלימודים של שפה ראשונה או שנייה באמצעות ציון מספר המילים שיש להקנות בכל אחד משלבי הלימוד. ניסוח של מטרות הלימוד יהיה במושגים פונקציונליים-תקשורתיים. תכנית למידים צו קובעת יעדים ספציפיים המפרטים מה יוכל התלמיד "לבצע" באמצעות הדעת הלשוני שרכש בכל אחד משלבי הלימוד. אולם גם בתכנית צו יש מקום להתייחס למרכיבים הלקסיקליים (בצד מרכיבים מבניים אחרים). בדיקות שונות מצביעות על מתאם גובה בין הצלחה במבחן קריאה לבין היקף אוצר המילים של התלמיד. יש בכך עדות לכך שבני היעדים התקשורתיים של לימוד הלשון לבין המרכיב המילוני. האתגר למנחי תכניות הלימודים הוא למצוא דרכים לקבוע את אוצר המילים הדורש להשגת היעדים הפונקציונליים בכל אחד משלבי הלימוד.

מן ראוי לחזור ולהדגש, כי אין לגורש שהתלמיד חייב להכיר כל מילה שבטקסט כדי להבין את הנקרה או את הנשמע. שיעור המילים הלא-ארכורוט, המאפשר הבנה של טקסט מסוים, תלוי בשני משתנים: (1) הסוגה (הזיאניר) שהtekst שידך אליה; יש טקסטים המחייבים קריאה מדויקת של כל מילה, כגון חוזה משפט, ויש במקרה שאפשר להבין את תוכנם גם באמצעות עיון אקסטנסיבי; (2) מעמדה של המילה בטקסט; יש מילים בעלות מעמד של מילת-פתח בטקסט, ויש מילים שניתן להפיק את משמעותם מן ההקשר. מעמדה של המילה לגבי הלומד מותנה גם במידע הרקע שיש לו בתחום הנדון. לעיתים עשוי מידע כזה לפצות את הקורא על קשיים בתחום המילוני (כמו גם בתחום לשון אחרים).

לכל מילה שבטקסט, בין אם הטקסט מדובר או כתוב, יש מעמד כפוף, דיאלקטי: מצד אחד היא מעניקה משמעות לטקסט ומצד אחר הטקסט מעניק לה משמעות. במקרים דידקטיים מתבטה הדבר בכך שההתלמיד לומד מילים כדי להבין טקסטים, אך כאשר הוא נתקל

לפניהם בצורה ספרותית בהזדמנויות שונות. בדרך זו נשמר העיקרון האינדוקטיבי - "מן ההקשר אל הכלכלה המילונית".

כאשר דנים בלימוד אוצר המילים העברי בזמןנו, מן הרואין לגלות ערנות לדינמיות הרבה המאפיינת את המערצת המילונית. הדינמיות הזאת טיפוסית הן למשמעות התרבות (חידושים מילים, לקסמות) והן למישור הסמנטי (שינויי במשמעות של מילים). מילים הנראות מבט שטחי כנדפות מתגלות לעיתים קרובות כשותיות זו מזו ברכיביהם הסמנטיים (למשל: מהירות - חיצון), או ברובד החברתי שהן משמשות בו (למשל: חפצתי - רצתי). הדבר משקף את הצורך של העברית בתזמננו להתגבר על המחסור במילים כדי לצין הבחנות בין משמעים. כך, למשל, ניתן מן המקרה שני פעילים נרדפים: עזב, נטש. שני הפעלים הללו משמשים גם בעברית בת-ימינו, אולם אין ביניהםיחס מלא של נרדפות. הפועל עזב קיבל את המשמעות הכללית לציון המשמעות של חסוב abandonment (השוואה: עזיבה - נטישה). הפועל עזב שכיח יותר, ולכן לילד מנוססת בשלב מוקדם יותר. ההיתקלות בפועל נטש, הנדרי יותר בשימוש בטקסט מודרני, מחיבת להציג על רכיב סמנטי המציג את המשמעות ביחס לעזב: [הזנחה] (נטש = עזב + הזנחה).

דוגמה אחרת היא הבחנה בין יופי לתוך ("שקר החן והבל היופי", משליל לא, לא). במקרה זה המילה יופי מצינית בעברית הישראלית עצמה הרבה יותר מאשר חן.

הצריך להבחין בין מושגים קרובים מחיבב לעיתים ליצור מילה חדשה. כך, למשל, נוצרו בצד המילה התקפה שתי מילים חדשות יחסית: מתקפה, התקף. המילה התקפה שמרה על המשמעות הכללית (attack), ואילו המילה מתקפה התייחסה לציוון "אופנסיבה". התקף התייחס בעברית בת-ימינו לשימוש בתחום הבריאות בלבד (באנגלית אין מצוי使用 המבנה Makibla, ובها משמשת גם בתחום הבריאות המילה attack). העיון בתופעות כאלה עשוי להיות נושא למודול מורתק, בעיקר בכיתות מתקדמות, משועש שהוא חושש בפני הלומד את הדינמיות הרבה המאפיינת את העברית בת-ימינו בתחום הלקסיקו-סמנטי.

דוגמה נוספת לתחילה של בידול צורני-סמנטי היא קבוצת המילים הליכה - הילוך - מהלך - תהליך. במקרה זה המכנה המשותף הוא מבני (השורש ה-יל-ץ). "משפחה מילים" זאת לא רצוי, כמובן, ללמד בהזדמנויות אחת, מחשש לבלבול צורני-סמנטי בין המושגים. אולם

ביבליוגרפיה

- ניר ר' (תשנ"ג), "מלוא מובן המלה", *חלקת לשון* 10, עמ' 7-17.
- Carrell P.L. (1988), "Interactive text processing: Implications for ESL/second language reading classrooms", in: P.L. Carrell et al. (eds.), *Interactive Approaches to Second Language Reading*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 239-259.
- Nation, Paul & Ron Karter (1989) (eds.), *Vocabulary Acquisition - AILA Review 6*, Amsterdam, Free University Press.
- Nattinger J. (1988), "Some current trends in vocabulary teaching", in: R. Carter & M. McCarthy (eds.), *Vocabulary and Language Teaching*, London, Longman.
- Nunan, D. (1991), *Language Teaching Methodology*, Oxford, Oxford University press.
- Rivers W. (1983), *Communicating Naturally in a Second Language*, Cambridge, Cambridge University Press.

במילה לא מובנת הוא מנסה להפיק את משמעותה מתוך הקשר, וכך שהבנת המילה תסייע לו להבין טקסטים שייתקל בהם בעתיד והמשמעות המשובצת בהם.

רכישה של מילה והפיכתה לחלק מאוצר המילים (הקולטני או היוצרני) של האדם היא תהליך רב-שלבי. למעשה קיימות דרגות שונות של "הכרת המילה". אם נתקל אדם פעם אחד במילה בהקשר הנוכחי, יתכן שהכרתו תהיה שטחית ואין בה כדי להבהיר את כל אפשרות השימוש בה. מן הצד השני, ידיעת המשמעות המילוני-גרעיני של המילה לא היקלוט חזרת בה בהקשרים שונים עלולה להיות עրטילאית וככללית. יתכן גם שהמילה מוכרת בלבד בזיכרון בלבד, אולם אין הוא זכר את משמעותה המלאה, ככלומר חסר לו היכולת המושגנו-סמנטי של המילה. הפנה מלאה מחיבת היקלוט חזרת במילה, עמידה על משמעותה הפרוטוтипית, הגרעינית, ועל אפשרויות יישומה בהקשרים שונים.

בעיה הדורשת תשומת-לב מיוחדת היא ההוראה של מילים פוליסמיות. נזכיר כאן את העיקרון, שלא כדאי ללמד את כל משמעויות המילה באותה הzdמונת לימודית. יתר על כן, יש להזכיר בעצם הקושי להקנות לומד משמעויות נוספות למילה, שתוכנה כבר "תפס" על-ידי משמעות אחת. הקשיים בתחום זה בולטים במיוחד, כאשר מדובר בעברית בת-זמננו, שבה מילים רבות קיבלו משמעות חדשה, נוספת על המשמעות שיש להן בכתב הקודש.

אוצר המילים של העברית בת-זמננו משתנה במהירות: מילים חדשות נוצרות, ויש אף מילים הנפלטות ממנו. דינמיות זו מחייבת ללמד את השפה כנתונה בתחילת מתמיד של שינויים מילוניים. תהליך כזה אופייני לכל לשון חיה, אולם הוא טיפוסי במיוחד לעברית - שפה עתיקה המסלגת עצמה להתמודד עם מציאות מודרנית. על המורה להציג את אוצר המילים של העברית לא כאינונרט נתון, אלא כאמור בעל בסיס קבוע, המשנה בהתאם לצורכי החברה. יש להציג על כך כי שינויים באוצר המילים חלים הן במישור התצורה (יצירת המילים) והן במישור הסמנטי (שינויים במשמעותן של מילים). קיימים כללים לגבי יצירה של מילים חדשות (אם כימצוים גם חריגים), אולם שינויים במשמעותם אינם מתרחשים על-פי כלליים ברורים (אפשר להציג על נטיות בלבד). בלימוד השפה חשוב להראות כי מילים חדשות את משמעותן לא רק בהקשרים שונים אלא גם בתקופות שונות בחיה הלשון.