

אריסטו - על הידידות

ספרו של אריסטו "האטייקה הניקומכית"¹ מוקדש לבירור שאלת האושר. עמדת אריסטו בעניין זה توאמת, עקרונית, את עמדת אפלטון: אדם ישייג את אושרו אם יהיה בעל מידת טובה (areté). התברבות היונית בכלל והפילוסופיה היוונית בפרט עוסקו בצורה נרחבת במידה הטובה, שהיא שם כולל לאוסף התוכנות וההתנהגות שהן תנאי לאדם לשם השגת אושרו. התוכנות העיקריות הן יישוב דעת, אומץ לב, צדק וחכמה. אריסטו מוסיף עליו בספרו עוד כהנה וכנה, כגון נזירות, גדלות נפש, מג' טוב ואמרית אמת, והוא מעוניין לשכנע כי רק בעל המידה הטובה, אשר חי ומתנהג על פי תוכנות אלה, אכן ישייג את החים הטובים, את האושר. או, בניסוח אחר, ככל אשר יתקדם אדם אל עבר התנהגות על פי תוכנות אלה או, לפחות, על פי חלק מהן, כן יתקדם לקראת אושרו. מבלי להיכנס לניטחו של מושג המידה הטובה כדי לציין כי עיקרה בהכוונות האדם הפועל אל עצמו במסגרת החיים החברתיים. ברור שבמסגרת זו חי אדם תמיד ובהכרח עם זולתו, ולא עוד אלא שפעילותו על פי המידה הטובה מכוונת לפני זולתו. אולם הגיונה הפנימי של המידה הטובה, כמו הגיונו הפנימי של האושר עצמו, הוא בהיות האדם אוטרקי, מספיק לעצמו, במידה האפשר. המידה הטובה מרטנת את אנוכיותו של האדם ומקנה לו את תחושת העצמה שבתגובה על עצמו.

במסגרת זו דן אריסטו בידידות, באשר היא תוכנה מתוכנות האדם בעל המידה הטובה. מעוניין לציין כי הידידות היא המידה הטובה הייחידה שא里斯טו מקדים לה שני ספרים שלמים בחיבורו בן עשרת הספרים. גם מיקומו של הדיוון בספר ראוי לתשומת לב: הספרים ח'יטי', העוסקים בידידות, מטרימים את ספר י', אשר מציג את החיים התאורטיים-פילוסופיים כמידה הטובה העליונה, שבה אדם חי לאadam alia قال (עמ' 253). אולי לא יהיה מיותר לציין כי בסוף ספר ז' (עמ' 188) אריסטו מדבר על שמחתו של האל, וכן הדיוון בידידות נמצא כרוך בין שתי התיחסויות מפורשות אל האלוהות. האם דבק משהו מן האלוהי גם בידידות?

כדי לנסות לענות על שאלת זו בהתאם בקצרה את עיקרי הדברים שא里斯טו אומר ביחס לידידות. הידידות הכרחית לחינוינו (עמ' 183), משום שהיא משחררת אותנו מן הבודידות. לפיכך, ככל שהוא אדם מסוגל ליחסות, כן תהפוך זו להיות לו מידת טוביה, כן יהיה אדם מוכשר להתקרב אל האושר. בשונה מיחסים תועלת או הנאה, אשר קשוריהם בذرן כלל בין אנשים, הרי ביחסות אלו ווצים בטוב לא למעןנו

¹ תרגום יג' ליבס, הוצאת שוקן, 1973. כל מראי המקומות שיופיעו בהמשך מפנים לספר זה.

אלא למען הידיד (עמ' 190), וזאת לא מושם שמוסלת עליינו חובה מוסרית אלא מתוך חיבה, המבatta את בחירותנו בידיד שאינה מושתנת כל ציוויו כלשהו או על כורח כלשהו (עמ' 195). הטוב שאנו רוצים בו למען הידיד הוא בעת ובעוונה אחת מה שטוב לנו. הידידות מבטאת אפוא התנהגות מוסרית יהודית, אשר מבוססת על עצם הווייתם של הידידים (עמ' 192) ולא על שיקול תועלתי כלשהו. אדם מבחב את ידידו משום שהוא כמוות שהוא (עמ' 191) ורוצה בטובת ידידו כל עוד ישאר להה מבחינת הווייתו מה שהוא (עמ' 199). כל עוד הידיד הוא כזה, יאהל אדם ליזידו את הגדלות שבטבות (וכפי שא里斯טו מצין מתוך פיכחן שמעלה בנו חיוך: "יואולי לא את כולם! שמעל לכל מבקש כל אחד לעצמו את הטובות" [שם]). ככלומר, ידדים מחבבים זה את זה לא במקרה אלא מתוך בחירה הנסמכת על עצם הווייתם, ולשם כך עליהם להיות דומים זה לזה מבחינת תפיסת ידידותם - שabs דורשים את הטוב למען ידידם - ובעיקר מבחינת אופיים. ידידות היא אהבת אופיו של הידיד (עמ' 193), ובכך היא שונה מן האהבה המבוססת על המראה החיצוני, שכן בחלוּך הנוראים נעלמת גם הידידות (שם).

ידידות זהה טיבת מביאה תועלת ליהדים וגם גורמת להם הנאה, דווקא משום שאינה מבוססת מלכתחילה על תועלת והנאה אלא נשמכת על הווייתם וקיים של הידידים, כפי שאלה עולים מתוך מתחם אופיים (עמ' 192). ברור שידידות זו היא נדירה, וגם הידידים נדירים, משומ שדרושים לצמיחתה זמן והרגל. שני גורמים אלה חיוניים לשם יצירת אמון והתחרבות הדדית. הרצון ליזידות מלה, אומר אריסטו, אך לא הידידות עצמה (עמ' 193), שהרי אם מדובר בידידות המבatta בתנין, בשונה מקשר המבוסס על מראה חיצוני. ידידות זו נעשית מושלמת ככל שהיא לאופיו של הידיד, יש לבחון תחילתה את המפגש בין שני מיני האופי ולהעמידו בתנין, ועומדת בבחן הנטינה והקבלת ההידידות. זהה ידידות בין טובים, שהיא מחוותה מפני השפעת דיבחה רעה, שכן היא מבוססת על אמון הדדי שישוף עול לא יעשה בידי הידיד. לא בנקל יאמין אדם לעילאה על מי שבחן זמן רב (עמ' 194).

אריסטו מדגיש את הדומות שחייבת להתקיים בין יהודים, דומות שבאופי ודומות שבתחומי עניין ועיסוק. דומות זו מביאה למזה שמצוין את הידידות יותר מכל, והוא הרצון לחיות יחד (עמ' 195). השיתוף בחיים בפועל הוא גם עצם הידידות, וגם מבחנה של הידידות. העדרות ממושכת משכיחה כנראה גם את הידידות. ונראה שלא הזקנים ולא החמורים, מרין הנפש שאינם נהנים מחברה, נוחים להתיידד, כי אין בהם הרבה מהמנה, ושותם אדם אינו יכול לבנות את ימיו עם מי שמצערו או אינם נעים לו (שם). כנראה הטבע שואף אל המהנה ומתרחק מן המצער, אומר אריסטו (שם), ומכאן שאפשר לאנשים לחיות יחד אם אינם נעימים זה זהה ואינם נהנים מאותם דברים. לאורך ימים לא יסבול איש אף את הטוב עצמו אילו היה מצערו, הוא מושיף (עמ' 196-197).

ראינו שהידידות מבוססת על בחירה באופיו של הידיד. לא פחות מכך היה מבראש עוד עיקרון מוסרי מרכזי והוא השווון, שכן כל אחד מן הידידים רוצה למול לרעהו גמול שווה לזה שאותו הוא מקבל (עמ' 196). הידידות היא אפוא שווון שבנתינה ובקבלה, ושוב, לא מתוך כפיפות לעיקרון מוסרי מחייב, אלא מתוך בחירה שאינה תלולה בדבר (חוץ מאופיו של הידיד). ומשמעותה לכך אי אפשר להיות ידיד לאנשים רבים, כמו שאפשר אהוב אנשים רבים בעת ובעונה אחת, שכן בנסיבות מסוימות על תועלת והנהה יש בידידות משום הפלגת הרגש וגם מן הצורך ליחסים המבוססים על תועלת והנהה זה להז - דבר שיש בו קושי עצום (שם). מכאן, שעיקרה של הידידות בחיבה לדיד, שהיא אשר מקנה יציבות ונאמנות לקשר זה (עמ' 200). הידידים השווים בערכם והמקיימים את השווון הדורש לידיותם מתוך הענקת חיבה במידה שווה יוצרים בכך חברות שבאה לא יתכנו תלונות ומריבות, בנסיבות מסוימות על תועלת או על הנהה, שכן ידידותם היא ידידות מוסרית, שאינה מבוססת על הסכם מפורש (עמ' 209). הצד השורר בידידות כזו הוא בלתי מפורש ובלתי כתוב, אבל הוא חזק מן הצד החברתי המוכובל. זו את משומש הידידות, בהיותה במידה טוביה, מעוגנת בקונה-מידה נוספת שהוא כוונתו של הידיד, שאינה תלולה בשום נורמה חיונית אלא באופיו ובהוינו של הידיד, כל עוד אלה נותרים כפי שהם. תפיסת הידידות כאן מעניינת במיוחד, מפני שהיא במידה לפניינו יחס בלתי מותנה כלפי הידיד, יחס המותנה רק בהישארותו של הידיד מה שהוא. כאשר ישתנה הידיד מבחינתו או באופיו או בתחום התענינותו, תגועו גם הידידות. אדם יתיר את הידידות עם מי שהוא טוב ונעשה רע, שהרי לא היה ידיד של איש שכח טיבו. ואם הלה השתנה, והוא אינו יכול להצילו, יעזבו לנפשו" (עמ' 218).

מכיוון שהידידות משמעה חיים מסווגים, המבוססים על פעילות משותפת ועל אהבת האופי והרצון להיות יחד, הרי שתဏכו ידידות גם בתוך המשפחה, כאשר ישמרו אותן עקרונות עצמן. היחס בין איש לאשתו, בין הורים לילדיהם, מבוסט בדרך כלל על תועלת או על הנהה, אבל הוא יכול לפחות מסגרת זו, אם כי זה נדר. אם חסרי משפחה יהיו מבוססים על המידה הטובה, היינו על הבחירה באופי ועל הרצון להיות יחד, הרי שלפנינו תופעה יוצאת דופן (עמ' 207). מתוך הערכה זו של אריסטו אנו יכולים ללמוד ממנה על היפוכה, שהוא המצב הקיים בדרך כלל, שבו היחסים במשפחה אינם יחס ידידות, ומכאן שחיי המשפחה במובנים הרגילים מחותאים את מטרתם ואינם מגשים את הרעיון היסודי שלהם, שהוא שיתוף בחיים מתוך אהבת אופיו של הידיד. דיוונו של אריסטו בהקשר זה מזמן אותנו לראות עד כמה בני אדם אינם חיים את חיים כפי שהוא ראוי לחיותם מבחינתם שלהם.

אולם מה יש באדם שambilו בידי הרצון להתיניד? מודע אדם, שהוא אכן על פיطبعו, ככל יצור, ריצה לשתחן בחיו מישחו זר לו, כאשר שיקולי תועלת או הנהה או כפייה אינם חלים עליו? בשלב זה מקבל ניתוחו של אריסטו תפנית מעניינת וחשובה, אשר חושפת את מה שחייב הידידות מתרת לפני השטה.

אריסטו טוען כי "הकווים המציגנים את יחסו של אדם אל ידידיו, וההגדרות שבזה נקבע טיבם של קשרי הידידות למיניהם, מקרים כנראה בכל מה שמצוין את יחסו של אדם אל עצמו. שכן מוגדר ידיד כמי שרוצה ועשה למען רעהו את הטוב או מה שנראה בעיניו לטוב, או כמי שרוצה בקיומו ובחייו של ידידו לשם של הלה מכוחו של אותו רגש שאמהות מרגשות לפניו ילייה" (עמ' 219). מעניין שאריסטו רואה את מקומו של רגש האמהות ביחסה של האם לעצמה ורק מתוך יחס זה היא מפנה את רגש האמהות כלפי ילדיה. הידיד, בדומה לאם, ובאשר הוא בעל מידת טוביה, מצוי ביחס אל עצמו "שכן תואמות דעתינו זו את זו, ובכל نفسه הוא מתואווה לאותם הדברים עצם. כמו כן הוא רוצה במה שטוב ובמה שנראה לו טוב לעצמו ועשה זאת... ועשה מה שהוא מען עצמו... וכן הוא מבקש לעצמו חיים וקיים, ובראש וראשונה שיחיה ויתקיות אותו כוח מכוחותיו שבו הוא חושב, שכן לאיש המהוון הקיום הוא טוב" (שם). אריסטו מציג אפוא את הידיד בעל המידה הטובה כאנווי לחלותו, הדואג לעצמו בלבד ולקומו. אלא שכן אנו מוצאים את ייחודה של עמדת זו. אדם מהונן זה מתייחס אל היסוד החושב שבו, שעליו אפשר לומר, לפי אריסטו, שהוא 'האדם עצמוני יותר מכל יסוד אחר' (עמ' 220). ככלומר, הוא מצוי בעמדת רפלקטיבית כלפי עצמו ואף בהרמונייה עם עצמו, כך שאפשר לומר שהוא מצוי בידידות עם עצמו. לעומת אריסטוטלิต זו מזכירה לא במעט את תפיסתו של אפלטון את הדיאלוג, שהוא להגדתו, שיחת הנפש עם עצמה. הידידות, לפי אריסטו, היא דיאלוג שכזה, אשר מקורו בדיאלוג פנימי שבאדם, דיאלוג שמתתקיים עוד בטרם עומד אותו אדם ביחסי ידידות עם זולתו.

ראוי לציין מיוחד הופעתו של היסוד השכלי בהקשר זה, שכן השכל, החיים על פי השכל וההנאה מן הפעולות השכלית הם עיקר עיסוקו בספר העשרי המיסיים את "האטיקה". יסוד זה, שהוא זכור היסוד האלוהי אשר באדם (עמ' 253), מופיע כבר כאן, בספר התשיעי של "האטיקה", ובקשר בלתי תאורטי של פעילותו היומיומית של האדם והתנהגותו בין לבין עצמו. יש להזכיר בהקשר זה, כי גם הפעולות השכלית התאורטית, אשר נזונה בספר העשרי, מתרחשת כל כולה בין האדם לבין עצמו וmbטאת בכך את האוטרקיה העלונה שלו. מכאן שאפשר אולי לקבוע מנקודת ההקשר כאן כי בשלב דומה, אם כי נחות, של אוטרקיה ושל אושר מופיע אצל אריסטו כבר בדיונו בידידות, והידידות לפיכך היא בשלב מסוים בין תכונותיה השונות של המידה הטובה שכולן מעשיות ומתייחסות לזרות בין הפעולות המתבוננת (contemplative; יתאוריה' ביונית), שאינה מתייחסת כלל אלא אל הזרות בלבד אלא אל האדם החושב עצמו.

אריסטו עוד מגדיל לעשרות. "וashi שכך טיבו רוצה להיות עם עצמו, שכן החיים עם עצמו גורמים לו הנאה, באשר נעים לו להיזכר במעשים שעשה בעבר, ולטבו מלא תקוות טובות לקרה עתידותיו; ואם הן טובות הריהן מהנות; ומחשבתו עלולם לא תחשר דברים הרואים שתעניין בהם" (עמ' 220). אדם זה שמח ומיציר עם עצמו מאותם דברים עצם ולא בשעה זו דבר אחד ובזו דבר אחר. הוא כביכול

איש יטול חרטה' (שם). אין כל ספק שהמצב המתוואר כאן הוא דיאלוגי לחלוטין ורפלקטיבי לחלוטין, וудין לא מזובר בו על הידידות. מתוואר לפניינו אדם אוטרקי, שאפינוינו אינו רחוק מופיענו של האל בסוף הספר השבעי. טבעו של האדם, אומר שם אריסטו, אינו פשוט אלא בניו מיסודות מגוונים ומונגדים, וכך אין האדם נהנה תמיד מאותנו הדבר עצמו אלא זוקק לחילוף מתמיד. "שאילוطبعו היה פשוט, היה אותו מעשה עצמו תמיד נעים לנו ביותר, ואומנם מטעם זה שמה האלה תמיד בשמחה אחת ופשטה. שלא התנוועה בלבד יש בה פעילות; ישנה גם פעילות של חסר-תנוועה, וגדולה מהנה שבמנוחה מושחתנוועה" (עמ' 187). תיאור ההנאה האלוהית המובהך כאן דומה לתיאור שבו מתוארת הנאת החכם בספר העשרי וזהה לתיאור האל בספר י"ב של המטפיזיקה לאリストו. אריסטו אינו אומר על האיש המהוגן, שמידתו מידת הידידות, שהוא אלוהי, כפי שהוא אומר על האדם התאורטי, אבל נראה שתיאורו אינו רחוק מתייאור אותו אדם.

רק האדם שחש ידידות שזכה כלפי עצמו יכול להיות גם ידיד לזרת, מפני שהוא מתיחס לדידו כמו אל עצמו, שכן ידידו הוא יاهני השני שלו (עמ' 220). כפי שקודם רأינו שאדום זה מתיחס אל שכלו כאיש עצמו, כאמור, במקרה היה הוא עצמו שניים, כך עתה הוא מתיחס לדידו כאשר הם שניים בפועל, ובכך הוא בעצם מכפיל את עצמו. שהרי הידיד רוצה ועשה את הטוב למען ידידו כמו למען עצמו.

אנשים גרוועים, לעומת זאת, אינם מסוגלים ליחסות, מפני שהם מצויים בריב עם עצמם ומתאווים לדברים שונים מלאה שבhem חוץ הגינויים. הם נמנעים מتوزח פחד או עצנות מלעשות מה שלדעתם הוא הטוב בשביבים עצם. הם בורחים מפני עצמם כדי לשכוח את עצמם בחיה חברה, הם אינם רוחשים ידידות לעצם, מפני שאין בהם דבר ראוי לחיה והם אומללים מאין כמותם (עמ' 221). אריסטו מסכם רק מי שרוי ביחסות עם עצמו יכול להיות גם ידיד לזרתו (שם).

בהמשך הדברים אפשר לראות שאリストו מדגיש עוד יותר שתート את הקשר שבין ידידות, פעילות על פי השכל וקיים. הידידות, לטעםו, היא הזדמנות יצאת דופן לעשיית מעשים טובים, שכן היא נתמכת בעילות הדדית מאותו סוג. מי שעושה מעשה טוב רוחש חיבה למעשה שעשה, שהוא יצרתו, והוא הוא אהוב (עמ' 224). "סיבתו של הדבר היא, שהקיים הוא דבר שהכול יבחרו בו ויאבשוו, ואנחנו מתקיימים מכוחה של פעילות, כאמור - מتوزח שאנו חיים ועושים. והיוצר היא במובן-מה היוצר עצמו בפעילותו; לכן הוא אהוב את יצרתו, באשר הוא אהוב את הקיים" (עמ' 224-225). מכאן שלפי אריסטו, היחסות היא דיאלוג של אדם עם עצמו והוא ידידו, שאינו אלא יצרה לשם יצרה, או, במלילים אחרות, דרך שבאמצעותה מעצים אדם את קיומו, שכן הוא חורג מעצמו אל זולתו כדי להעמיק את תחושת קיומו שלו.

נדמה שאפשר לטעון כאן כי היחסות אינה אלא אונוכיות גמורה, טענה שיכולה להפריך את עצם מושג היחסות. אולם אריסטו מסביר כי למושג 'אהוב עצמו'

שתי משמעותות היפות. המשמעות הראשונה, והיא הרווחת, היא הטלת גנאי על מי שמרבה את חלקו בכספיים, בכיבודים ובחנאות גופניות. אלה הם הדברים שרוב בני-האדם משתוקקים אליהם כאלו אין טובים מהם, והם עניין לתחרות הרבה (עמ' 226). אריסטו אומר, שישג רוח זה של אהבת עצמו הוא אכן דבר גורע ומוגנה בצדך. אבל "מי ששוקד תמיד על כך שהוא עצמו יותר מכל אדם אחר יעשה מעשי צדק, או ינהג בישוב הדעת... לא יאמר עליו שום אדם שהוא אהוב עצמו, ולא יגנהו" (עמ' 227). אולם, טוען אריסטו, זהה המשמעות השנייה. והאמתית, של 'אהוב עצמו', שכן דוקא איש כזה אהוב את עצמו במידה יתרה. אונכיותו מתבטאת בכך שהוא ענה לשכל, ליסוד הריבוני שלו, ומחייבתו לו (שם). זהו אדם ששולט על עצמו, שכן השכל, שהוא האיש עצמו, הוא שמעבילו. המרחק בין שתי המשמעות של 'אהוב עצמו' הוא למרחק בין חיים לפי שיקול של הגון לבין אלו שלפי להיטות הרגש, ובמרחק שבין השאיפה אל מה שהוא נאה לבין זו שאל התועלת המדומה" (שם). מכאן, מסכם אריסטו, "האיש הטוב הריחו בהכרח אהוב עצמו, שבמשמעותו שהוא יביא תועלת גם לעצמו וגם לאחרים" (עמ' 228). אותו אדם, בעל המידה הטובה, שהוא גם הידיד, מתגלה כמו שמקציב את הטוב הריב ביותר לעצמו, באשר טוב זה הוא יצרה על פי שיקול השכל המכונת אל הזולת. הוא יעשה מעשים רבים למען ידידייו ולמען מולדתו ואם יש צורך אף ימות למען, "יעדר שמחה יתירה בפרק זמן קצר על פני שמחה ממושכת וזועמה ושנה אחת של חיים אציליים על שנים רבות של חייו אקראי, ומעשה הנזר וגadol אחד על הרבה מעשים קטנים" (שם).

אדם שהוא טיבו זוקק לזלתו לשם יצרתו שלו, דרישים לו אנשים שייטיב עליהם, וכן מושונה לטעון שהאיש המאושר הוא בודד (עמ' 229), מה גם שהידידות נשחתת לגודלה שבין הטובות החיצונית (שם). איש זה מגיע לדרגה הגבוהה ביותר של הסתפקות בעצמו, אוטרקייה, שאפשר להגעה אליה בנסיבות חify היומיום, אבל דוקא משומס כך זהה אוטרקייה על תנאי, שהרי הוא תלוי בקיום של אנשים אחרים ונסמך על פעילותו השכלית לשם התנהגות בפועל ביחס לזלתו. ראיינו אינם שאים שהוא מתייחס בראש וראשונה אל עצמו ורק משומס כך הוא מסוגל להיות ידיד לזלתו, אבל הפעולה המשמשת אשר מתייחסת לזלות היא המבחן המשעי לאותה פעילות פנימית, שכן הכוונה כשהיא עצמה היא חסרת קיום ללא מעשה, והרי ראיינו כי עיקרה של הידידות הוא בחכונות האדם אל קיומו ועל תחושת קיומו. ובכך הגנוו אל شيئا טיעונו של אריסטו ותיארו את הידידות. הידידות מתגלתה כהתבוננות בקיום ובכך תקרב עוד יותר אל דיונו של אריסטו בחיים התאורטיים בספר העברי.

לפני שאעבור לעניין זה כדי אולי לציין כי הצגת הידידות כאותה יצרה דיאלוגית יכולה להיותם במקבילו האристוטלית של רעיון הホールדה ביפה, כפי שפתחו אפלטון ב"המשתה". דיונו של אפלטון במושג 'ארוס' מתגלה אצל אריסטו במושג 'השתוקקות', שהוא מרכז בהגותו, ואין כאן מקום להפוך בו. אבל בעיקבו

של דבר ההשתוקקות אצל אריסטו מבטאת את רעיון הקיום והגברתו בכל תחומי החיים ולא דוקא בתחום האנושי בלבד. יחד מבטוויה העזים והקיצוניים של השתוקקות במובנה המטפיזי אצל אריסטו בא לידי ביטוי בתפישת הידידות שלו, שהיא פעילות של הכפלת שadan מכפיל בה את קיומו מתוך השתוקקות אל הנצח, במקביל לאופן שבו מתאר אפלטון את הホールדה.

בשלב זה מצרף אריסטו את דיוינו באושר לדיוינו בידידות. האושר מתגשם בתהיליך החיים והפעילות, אומר אריסטו (עמ' 230), ועיקרה של פעילות זו הוא בהתבוננות במעשייהם של ידידיו, שהם בעלי מידת התובה (שם). כאן עולה בפנינו בפעם הראשונה הרצונה הצירוף האリストוטלי הידוע מן הספר העשורי של האושר במצוות השלם לה התבוננות - תאוריה (*contemplation*). אלא שה התבוננות בהקשר שלנו היא במעשים ולא בקיום, בהוויה בכלל, כפי שהיא מופיעה בספר העשורי, ובתור שכזו השפיעה השפעה מכרעת על התפקידים התאולוגיים המונוטאיסטיים בימי הביניים. מושג התבוננות עולה אפוא בפנינו כבר בהקשר דיוינו של אריסטו בידידות. האושר המושלים כאן אינו רק בעשיית המעשה הטוב, אלא בעיקר בהתבוננות בו.

הידיד אשר מתבונן במעשיו הטובים של ידידיו, שהוא 'אני שני' שלו, מתבונן לפיכך בעצמו באמצעות התבוננות בידידיו, שהרי יותר קל להתבונן החוצה תחילת מאשר פנימה, אל תוכנו. "אנחנו מסווגים יותר להתבונן בזולתנו ובמעשייהם משבעצמנו ובמעשינו" (שם). אולם علينا להבין מדוע התבוננות במעשה הטוב דזוקא היא האושר השלם ולא המעשה עצמו לבוזו. מה יש בהתבוננות שאין במעשה? אריסטו חושף את תשובתו לשאלת זו מתוך שהוא מציג בפנינו את עיקרה של התבוננות, שהוא התבוננות פנימה ולא החוצה. ראיינו שמקורה של הידידות הוא ביחסו של אדם אל עצמו תחילת, ורק אחר כך מופיע יחסו החוצה, אל הזולת. עתה אנו נוכחים לדעת את התנועה החוצה: התבוננות, שהיא מופנית תחילת החוצה, אל הידיד, חזרת ומכוonta עתה פנימה אל האדם עצמו. הידידות מופיעה כאן כאמצעי עיקרי להכרתו של אדם בעל מידת התובה את עצמו, והוא תנאי לגילוי שהוא מגלה את עצמו. "אם החיים עצם טובים הם ונעים..." ואם הרואה חי שבעובדה שהוא רואה, והשומע בעובדה שהוא שומע, ואם הצדע חי בעובדה שהוא צודע... עד שנחוש שאנו חשים ונחשוב שאנו חשובים, ואם תחשות תחשוננו או מחשבתנו אינה אלא תחשות קיומנו - שהרי מצאנו שקיומנו הוא תחששה או מחשبة - ואם תחשותו של אדם בעובדה שהוא חי הריה ממהדרים שכשלעצמם נעים הם... רצויים החיים בראש וראשונה לטובים שבאנדים, כיון שקיום הוא טוב לחים ונעים - שכן הנהים הם מתודעת הטוב המצו依 בהם..." (עמ' 231-232). אריסטו מתאר כאן בפעם הראשונה בהיסטוריה של תרבויות המערב, עד כמה שידיעתי מוגעת, את התודעה העצמית. מושג זה, שהפך להיות המושג המרכזי בפילוסופיה החדשה מן המפנה של דקרט, מופיע כאן לפניינו בהקשר צדי ודוחוי - אפילו בפילוסופיה של אריסטו עצמו - והוא בגדיר קוריוו יותר מאשר בגדר גילוי של עיקרון פילוסופי ותרבותי מרכזי. אבל, מאידך גיסא, מאירה התודעה העצמית

בקשר זה את עיקר טיעונו של אריסטו ביחס להתבוננות, כפי שהיא עולה בידידות. התודעה העצמית אינה אלא התבוננותו של אדם בעצמו ובעשיין, וה התבוננות זו מגלת לו את עיקרו של המעשה הטוב שהוא גם עיקרה של המידה הטובה - הקיום. בעל המידה הטובה מגלת באמצעות הידידות את הקיום ואת העובדה ש"הקיים כשלעצמם, בחינת טוב ונעים מטבעו, רצוי הוא לאיש המאושר" (עמ' 232). אריסטו קובע אפוא כבר כאן בספר התשיעי את אשר יפותח להיות עיקר הדיוון במושג התבוננות בספר העשרי, כי האושר הוא התבוננות בקיום. ואנו זוהי התוספת המיוחדת שעולה בתבוננות ואני עולה במעשה, שהרי בעשיית המעשה הטוב אנו מתרכזים בתוכן נתון מסוים שהוא ביטוי לקיים אך אין הקיום עצמו, הויה בלבד. התבוננות רואה דרך המקירה הפרטיא את התנאי הכללי, שהוא האמת הבסיסית, ובתור שכזה אין מופיעין על ידי שום דבר אחר. ראיינו קודם את המקבילה האリストוטלית להולדת ביפה האפלטון כמי שהיא באה לידי ביטוי ב"המשךה", ואילו כאן אנו מוצאים את המקבילה האリストוטלית לראיית האידאה האפלטונית, כפי שהיא מופיעה באותו דיאלוג. תפיסת אפלטונית-אריסטוטלית זו, למרות ההבדלים שביניהם, הייתה עיקר ההשראה שהשרה הפילוסופיה הקלסית על תולדות הרוח: האמת מתגלת בתבוננות; היא עניין לראייה. הכרת האמת היא עשייה מיוחדת ונפרצת מכל דבר אחר, ואין הבדל בין פעילות התבוננות לבין שקרה. התבוננות בקיום היא האמת, ובתור שכזו היא המשמעות או שרו של האדם: באשר הוא ידי לעצמו הוא ידי לקיומו. "אם כל זה נכון הוא, נמצא שכיומו של כל אחד רצוי לו עצמו, הרי באותה מידת, או בקירוב לכך, רצוי לו קיום ידיו" (שם). תחושת הקיום היא אפוא נעימה כשהיא עצמה, וכך חיש אדם גם לגבי קיום ידיו "ולזה גיע מtower חיים שמצוות ואישיותו של שיח ומחשבה; שזה, כפי שמשמעותו, פירוש המלים 'חיים שמצוות' לגבי בני אדם, ולא - כמו לגבי בעלי חיים - היציאה המשותפת למרעה" (שם).

התבוננות זו של האדם בקיומו, כאשר היא מוכפלת באמצעות התבוננות בקיום ידיו, היא ההישג המיחודה כל כך של הידידות. באמצעות הידידות יכול אדם להגיע אל החיים התאורטיים, אל התבוננות בקיום, עד כמה שאפשר לגלות ואות במגרות הפעילות והמעשים שביקומים. בספר העשרי אריסטו מציג את החכם, אשר מגיע אל התבוננות בטבע כולם ולא רק באדם, וזאת מתוך הישקעות בתודע עצמו ובמחשבתו בלי צורך בשיתוף הזרלה. וזהו האוטריקה המשולמת של האדם שבה מתגלת היסוד האלוהי שבו. אולם תחילתה של החכמה עולה כבר בתחום הידידות. אם אכן יכול אדם להתבונן בקיום לעצמו, אף שמדובר רק בקיומו של ושל ידיו, וזאת באמצעות שיח ומחשבה, הינו דיאלוג עם ידיו, הרי היסוד האלוהי שבו מופיע כבר כאן ובצורה ברורה, אם כי אריסטו אינו מציין זאת במפורש. הידידות, אשר היא דיאלוג, שיחת הנפש עם עצמה באמצעות הידיד, היא המבואה למטפיזיקה, שהיא מדע שיש באשר הוא יש, הקיום באשר הוא קיים.