

אביטל דויטש*

תגובה למאמרו של לביא ארטמן "דיסללקסיה או דיסדיאנוזה"

במאמרו יוצא לביא ארטמן כנגד הניסיון לאבחן אנשים הסובלים מבעיות קריאה כדיסלקטים, וזאת מושם שלא קיימים התנאים המתאימים המאפשרים דיאגנוזה של סינדרום הדיסללקסיה. במאמרו מצבע ארטמן בעצם על המוגבלות הקיימת בתחום ההגדרה והטיפול בקשוי קריאה: מן הצד האחד לא ידועה כיום באופן חד-משמעי האטיאולוגיה של הדיסללקסיה ברמה הנוירולוגית, כך שלא ניתן לקשר בין פגיעה נוירולוגית לבין מערכת סימפטומים התנהגותיים, שעל-פייהם ניתן יהיה לאבחן את הלוקים בקריאה. כמו כן, על-פי ביטויים של קשיים בקריאה באוכלוסייה, לא ניתן ככל הנראה להגדירה נוקשה כלשהי המבוססת על מערכת סימפטומים המופיעים תמיד יחד אצל כל Kişi הקריאה, וכך ניתן להגדיר כיום את הדיסלקט רק למי שמתגלה אצלו כל מערכת הסימפטומים הזו, ולהניח שהדיסללקסיה יש לה אטיאולוגיה אחת ספציפית. הדיקט המקסימלי שנייתן אולי להגדע אליו בהגדרות הדיסללקסיה בשלב זה הוא הגדרה "קלה" של הסינדרום, שעיקרה איתור של קבועות סימפטומים, אשר יכולים להתגלות בצרופים שונים אצל אנשים שונים הסובלים מקשיים בקריאה. חיזוי התגלותם של כל הסימפטומים או רק של חלקם בכל היחיד הסובל מליקויי קריאה מבוסס על הסתברות סטטיסטית להתגלותם של הסימפטומים השונים בצרופים שונים, מוביל להתחייב לכך שיש מקור משותף לכל הסימפטומים. הגדרה מעין זו אינה קובעת גבולות ברורים להבחנה בין סינדרומים שונים, והיא מהוות בעצם את המקור לחוסר האחדות באבחון, שעליו מצבע ארטמן. השימוש בהגדירה מעין זו, המבוססת על אבחון של רשימת סימפטומים אפשריים, קשה במיוחד בתחום של

* אביטל דויטש היא חברת טגל בבית-הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים.



ליקויי קריאה, משום שלא זו בלבד שלא ברור מהם ליקויי הקריאה, בעצם גם לא מובן על ברורו המנגנון העומדabisod התהליך התקין. יוצא אפוא שבמקרים רבים אין בסיס להכרעה לגבי הרלוונטיות של סימפטומים מסוימים לליקויי קריאה או לליקויים אחרים בתחום הקוגניטיבי אשר אינם קשורים קשרית לליקוי התפקודי של יכולת הקריאה. יתרה מזו, היעדר ידע באשר ליחס התפקודי בין סימפטומים מסוימים לבין היכולת שמנוחים שהוא קשור אליה - מכביד מאוד על ההחלטה לגבי תהליכי הטיפול.

מצב עניינים זה עשוי להוות אתגר גדול למחקר, אך בתחום הקליני עלול לגרום לתסכול רב. אני נוטה להסבירים עם ארטמן, שאולי יש לנו יותר את השימוש במונח דיסלקסיה, שהרי מונח זה מוגבל מאוד מבחינה אינפורטטיבית, ולפיכך אין השימוש בו שקול כלפי המחברת שهماובחן כדייסלקטי עלול לשלם. עם זאת אין להסיק לכך, לדעתו, שיש לנו יותר כליל את הניסיון לאפיין את הקשיים בקריאה, כפי שעולה בסופו של דבר מדבריו של ארטמן. נראה לי כי הניסיון לאפיין את קשי הקריאה על-פי סימפטומים שונים הוא הדבר העיקרי שנותר לעשותנו כיום, ואם הוא מושם יישום זהיר ונבון, יוכלתו גם להביא תוצאות. זאת מושם שלփחות לגבי חלק מהסימפטומים המאפיינים חלק מהסובלים מקשוי קריאה ידוע כיום היחס בין תהליכי הקריאה, ובמקרה נתן להגיע לטיפול ממוקד בהם, ניתן להקל על הקשי, לפחות באופן חלקי. דוגמה לכך היא למשל היכולת של המודעות הפונולוגית, שאחת מזוכיר ארטמן במאמרו. לעניות דעתו, הדברים באשר למודעות הפונולוגית הוצגו בצורה לא מדעית במאמר. אף שמודעות פונולוגית מושפעת ככל הנראה מתהליכי הקריאה ומשתפרת בעקבות רכישת מיווננות הקריאה, אין זה מונע לכך שליקויים במודעות הפונולוגית יהוו גורם סיבתי לליקויים בקריאה, לפחות בהיבטים מסוימים של תהליכי הקריאה. חשיבותה של מודעות פונולוגית לתהליכי קריאה תקין הדוגמה מבחינה אמפירית בין קשיי קריאה, בקרב ילדים הלומדים לקרוא (בנטין, תשנין, לסקירה ראה Bentin, 1992), וגם מבוססת במשור התיאורטי של תהליכי זיהוי מילים בקרב אוכלוסייה של קוראים מיוונים (לסקירה ראה Frost, in press). דווקא התוחום של מודעות פונולוגית יכול להוות דגם טוב לגישה לליקויי קריאה: אולי שאיפתו של המחקר בליקויי קריאה וגם של המאבחןים עצם צריכה להיות

בהתמקדות בבחינותן של אותן יכולות שהקשר שלהן לתהליכי הקריאה התקין נהיר, ובשונה מטענתו של ארטמן, דזוקא לשאוף להגעה למערכת טיפולית ספציפית ליכולות אלו. זהה הנקודה שבה ציריך האבחן להיות זהיר מאד, ולהימנע מלנסות לאבחן תפקודים שלא ניתן לבסס כלל את קשרם לקריאה. אולם אין להימנע מלייחס ידע קיים על תהליכי הקריאה התקין לקשיים בקריאה.

בקשר זה ברצוני להתייחס עוד לנקודה אחרת שהעלתה ארטמן במאמרו, והיא השימוש במבחן אינטיליגנציה לשם אבחון קשיים בקריאה. ארטמן הציג את השיטה המקובלת לאבחן דיסלקסיה על-פי הפער בין ציון האינטיליגנציה לבין ההישגים בקריאה. כפי שציין ארטמן, רמת אינטיליגנציה איננה מחייבת טוב ליכולת קריאה, וזו נשלת בכיקול השאלה מדוע להשתמש בה כ"סימפטום" לאבחן ליקוי קריאה. נראה לי שעניין האינטיליגנציה הוגג בצורה לא מדוקת. את המטרות באבחון של ליקוי קריאה היא לבחון האם הקשיים בקריאה משקף קשיי ספציפי של היכולת הלשונית, או שהוא תופעה נלוית לקשיי אחר אשר לכואו נראה זהה לקשיי ספציפי בקריאה. השימוש במידד האינטיליגנציה הוא אחד הכלים שבאמצעותו מנסים לבחין בין קשיי ספציפי בקריאה לבין קשיים בקריאה שהם שימוש משיין לבעה וראשונית אחרת, שאיננה קשורה ליכולת הלשונית. מטרת השימוש במבחן האינטיליגנציה אינה אם כן לחזות קשיים בקריאה. עיקרה הוא רק לאתר בתוך אוכלוסיית הסובלים מבעיות קריאה את אותה תת-קבוצה של בעלי קשיי ספציפי בקריאה. אם אכן מתגלה פער בין רמת האינטיליגנציה לבין רמת הקריאה, יש למאבחן בסיס טוב יותר שלל פיו ניתן לנtab Shankweiler, Crain, Brady & Macaruso, 1992; Stanovich, 1991.

שאלה קשה יותר היא מה על המבחן לעשות במצב שבו אין מתגלה פער: האם מוצדק לטען במקורה כזה שאין לפניו קשיי ספציפי בתחום הקריאה - רק על הבסיס של מבחן האינטיליגנציה? כאן יש אולי מקום להיוheiten רבה יותר, והמאבחן ראוי לו שיבסס מסקנה זו ב מבחנים נוספים. יוצא אפוא שתרומות העיקרית של השימוש במידד האינטיליגנציה היא בכך שיש ביכולתו לנtab את האבחן ברמה הראשונית בין אבחן של בעיה ספציפית בתחום הקריאה לבין תופעה משנית הנובעת ממקור אחר, שאינו קשור ליכולת הלשונית. עצם

השימוש במדד האינטיליגנציה איננו מוטעה, אולם יש להבין שהוא אינפורטטיבי יותר במקרים שקיים בהם פער - מאשר במקרים שבהם הפער מתגלה. עקב מוגבלות זו של המודד, אולי ראוי להשתמש בו רק במקרים שעצם קיומה של בעיות קריאה ספציפית (על סמך יתר הסימפטומים) מוטל בספק.

כאן ברצוני עוד להעיר, שארטמן בדיווון על השימוש במחני האינטלי-גנציה לא הזכיר את ההבחנה בין ציון יכולת ליכולת ביצועית. השימוש במדד האינטיליגנציה לשם איפיוון דיסלקסיה הוא בעצם ספציפי יותר מכפי שהציג אותו ארטמן, היות שמדובר לא רק בפער כליל בין רמת האינטיליגנציה לבין רמת הקריאה, אלא על פער פנימי בציוני האינטיליגנציה בין היכולת המילולית לבין היכולת הביצועית (Stanovich, 1991). יוצא אפוא שהפער בין רמת אינטיליגנציה לבין רמת קריאה מקורה ביכולת נומכית בתחום המילולי ביחס ליכולת הביצועית. תנאי זה מגביל יותר את השימוש במדד של מבחן האינטיליגנציה, ומחייב במידה מסוימת את הקושי של שימוש במדד זה כפי שתואר אותו דרעין, המצוות במאמר בקשר לאוכלוסיות של טעוני טפוח.

לסיום, הגדרה על סמך פער בין ציון האינטיליגנציה לרמת קריאה, אף שאינו אינפורטטיבית מאוד, אינה מופרכת לחלוותן. אם נעשה בה שימוש נכון, יש בה כדי להרחיב את נקודת המבט של המבחן, ולנתב את האבחן למשור ספציפי יותר בתחום הלשוני, לעומת משור רחב יותר של ליקויים קוגניטיביים שאינם ספציפיים ליכולת הלשונית. אם יש בסיס לחשוד שקיים קושי ספציפי בקריאה, יש לדעתו לנוקוט גישה של אפיון מפורט של הקושי. אולם, מן הרاءו לבחון רק את אותם היבטים שנראה שנitin לבסס את הקשר שלהם לתהליכי הקריאה, כאשר מטרתו של האבחן צריכה להיות בראש ובראשוña לאפיין עד כמה שנייתן את הקושי מבלי לשאוף לשיכנו לטיפוליות שמהותן כיום לא ברורה ולא ניתנת לאבחן אמיתית. בדומה לכך, אם אותרו קשיים ספציפיים, שעל סמך הידעו היום על תהליכי קריאה ניתן לתתיהם באופן ישר לקריאה, יש לדעתו לננות להתמודד איתם באופן ישיר, ולא להסתפק בגישתו של ארטמן של חשיפה כללית לתהליכי הקריאה בצורה בלתי מוקדת.

מקורות

בניטין שי (תשנ"ז). על הקשר שבין פונטולוגיה, מודעות פונמיית ותהליכי קריאה. התפרסם בתוך: יי' שימרון (עורך), מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל: רכישת לשון, קריאה וכתיבה. ירושלים, מגנס.

Bentin, S. (1992). Phonological awareness, reading and reading acquisition: A survey and appraisal of current knowledge. In R. Frost, & L. Katz (Eds.), *Advances in Psychology: Orthography, Phonology, and Meaning*. Elsevier, North-Holland.

Frost, R. (in press). Towards a strong phonological theory of reading: True issues and false trails. *Psychological Bulletin*.

Shankweiler, D., Crain, S., Brady, S., & Macaruso, P. (1992). Identifying the cause of reading disability. In P.B. Gough, & L. C. Ehri (Eds.), *Reading Acquisition*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Stanovich, K. E. (1991). Discrepancy definitions of reading ability. *Reading Research Quarterly*, 26, 8-29.