

המסע בדגש על המיקום הפיזי / מעיין

1. בית צפפה- התארחנו פעם ראשונה אצל אתאר, עוד לא הכרנו אחד את השני, לא ידענו את כל השמות. מהכניסה לכפר עד שהגענו לבית של אתאר, לא הורדתי את העיניים מהחלון, הייתי כ"כ סקרנית לראות איך נראה כפר ערבי מבפנים, האנשים, הבתים, המכוניות, החנויות... כל זאת כי אנחנו גרים אחד ליד השני וההבדלים בין שתי צורות החיים מאוד מעניינים. הרגשתי שזאת הזדמנות חד פעמית לבקר במקום שאני כנראה לא אבקר בו ככה סתם, בכפר עצמו הרגשתי זרה, לא הרגשתי כ"כ בטוחה כמו שאני מרגישה בשכונה שלי.
2. אום אל פאחם- ביקרנו בתערוכה של אבא של רוואן והתארחנו בביתה של רוואן. כמו בבית צפפה, גם כאן גיליתי עניין במראה המקום ובצורת החיים שמתנהלת שם, הופתעתי לגלות שלטים בעברית בתוך העיר. הביקור היה מרתק בשבילי, זכינו לאירוח נפלא ותוך כדי האירוח גיליתי הרבה דברים דומים בין המנטליות הערבית ליהודית מהבחינה המשפחתית.
3. נס עמים – נסענו ביום חמישי בצהריים לקיבוץ בשם נס עמים הממוקם בצפון הארץ, יש שם אווירה נעימה של חופש, שקט, ירוק. הקיבוץ מתוחזק ע"י מתנדבים אירופאים שמארחים שם קבוצות למטרת דיאלוג. בקיבוץ יש אווירה ניטרלית מבחינה לאומית, שם התחלנו להכיר אחד את השני לעומק. בחדרי השינה התבקשנו להתחלק יהודים וערבים יחדיו – בהתחלה זה היה מרתיע אבל באותו לילה גלשנו לשיחות עמוקות והתחלנו להתגבש כקבוצה (במסגרת א-פורמלית). במהלך היום עברנו סדנאות היכרות, היו לנו שיחות וויכוחים על המצב היהודי-ערבי במדינה אבל למדנו לכבד אחד את השני למרות שדעתנו חלוקת.
4. בית צפפה- התארחנו אצל רנין, זו הפעם השנייה שהגענו לכפר הזה והפעם הרגשתי שם בנוח. הגענו עם הסטודנטים האירים ושוחחנו בינינו על הסכסוך כאן בארץ ועל הסכסוך הקתולי-פרוטסטנטי, אח"כ יצאנו לבלות כולנו במרכז העיר.
5. נחלאות- התארחנו יחד עם האירים לארוחת ליל שבת אצל נופר, היו הרבה אנשים, ישבנו בגג, היה קר וטיפה חשוך, שרנו שירים, הקשבנו לפרשת השבוע ולהסברים מעניינים על מנהגי השבת. האווירה הייתה נקייה, נעימה, שלווה, אווירת שבת על גג בנחלאות, מאוד מיוחד.
6. אירלנד- בארץ אנחנו סביב התקשורת כל הזמן, באירלנד התנתקנו מהחדשות היומיומיות, הרגשנו שזה מקום נטרלי וזה עזר להיפתח ולהקשיב לדעות של האחר כי לא היינו תחת העיסוק האינטנסיבי במצב הביטחוני. הנופים והטבע היוו חלק חשוב במסע. יום אחד טיילנו על שפת הנהר כשאנחנו מחולקים לזוגות שלא יצא להם כ"כ לדבר אחד עם השני על הסכסוך ושם הטבע עשה את שלו. אני חושבת שאם השיחות האלה היו בחדר סגור- הן היו מתנהלות אחרת.